

Bijbels perspectief

Woord van de week



Colossenzen 1:11

*...met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid
tot alle volharding en geduld...*

Ook u zult vast wel eens het levensverhaal gelezen hebben van de één of andere geloofsheld en waarschijnlijk heeft deze toen een dusdanige indruk nagelaten, dat het je deed verlangen naar het hem of haar kenmerkende geloof. Misschien is het goed om, zonder aan dit de geloofsheld kenmerkende geloof te kort te doen, op te merken dat de Bijbel ons oproept om navolgers van Jezus Christus zelf te worden. We moeten namelijk wel beseffen dat zelfs het leven van de meest heilige mens toch nog steeds het leven is van een mede zondaar. Toch bepaalt een dergelijk leven je wel bij bijvoorbeeld een tekstwoord als het gekozene. Wie wil niet graag wat het geloof en het geloofsleven aangaat met *alle kracht bekrachtigd* worden en dat helemaal *naar de macht zijner heerlijkheid* en dat zeker met het oog op *volharding* en *geduld*. Want geven de laatste zaken - volharding en geduld - niet juist aan waar het bij ons wat vaak aan schort en wat het leven van de geloofsheld bij uitstek kenmerkt?

Hoe geweldig om vanuit de perikoop waaruit ons tekstvers komt, te mogen opmaken dat ook ons levensverhaal zich mag manifesteren zoals dat van de ons aansprekende geloofsheld. Zijn, haar geloofskracht, volharding en geduld gaat namelijk te allen tijde terug op hetgeen wordt gezegd in de aan het gekozen tekstvers voorafgaande verzen. Het is daarom goed eens te kijken naar wat daar gezegd wordt.

Paulus geeft aan gehoord te hebben van het geloof van de Colossenzen in antwoord op de gebrachte boodschap aan hen door Epafras. Hij zegt in relatie daartoe dat hij voor hen bidt en God vraagt dat zij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht om 'de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God' (vers 9 en 10). Dat blijkt, voor wie het Woord van God serieus leest, sowieso het verlangen van God zelf te zijn voor een ieder die Hem zegt te willen volgen! Het is dé inhoud van het (na)volgen van Christus.

Wanneer we kijken naar het gebed van Paulus voor de Colossenzen, dan kan ieder opvallen dat wat hij God voor hen vraagt wel degelijk een beroep inhoudt op de verantwoordelijkheid van de tot geloof gekomen Colossenzen zelf, een zaak die dus ook ons als christen geldt. 'Bekrachtigd worden naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld' vraagt het besef van de noodzaak te moeten groeien in de kennis van God, in zijn wijsheid om zo geestelijk inzicht te ontvangen om de Here waardig te kunnen wandelen, in alle goed werk vrucht te kunnen dragen'. Zeker, God zal het willen en werken moeten werken, maar ik ben vervolgens persoonlijk verantwoordelijk om in en vanuit mijn geloof mijn alledaagse leven te leven als een leesbare brief van Christus. Dat betekent van verwondering voor een geloofsheld komen tot een mij volkomen aan de Drie-enig God overgeven. Is dat mijn verlangen? Het is Gods wil voor ons.

Gebed

Vader dat U in een ieder van ons het verlangen wekt om U meer en meer te kennen. Zoals Paulus voor zichzelf uitsprak: 'om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding'. Versterk in het verlangen naar Uw Woord en het U zoeken in gebed zodat Uw leven in en door ons heen zichtbaar wordt, wij leven zoals U ons vraagt te leven - in navolging van Jezus Christus. Hem zij eeuwig dank en eer voor de weg die Hij in deze vooringing. Amen.