

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Petrus 1:8

*Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden,
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van
onze Here Jezus Christus.*

In de perikoop waaruit het voor deze week gekozen tekstvers komt, spoort Petrus de lezers aan zich toe te rusten met een zevental morele, geestelijke 'kwaliteiten'. Als die kwaliteiten namelijk bij de lezer aanwezig zijn én toenemen dan resulteert dat daarin, dat diegene in zijn doen en laten een voor ieder, wat Paulus noemt, leesbare brief van de Here Jezus Christus zal zijn. Petrus gebruikt in het gekozen tekstwoord heel bewust de drie namen van de Zoon van God, beginnend met Here, de erkenning van het Gode gelijk zijn van de Zoon. Vervolgens gebruikt hij de naam Jezus, verwijzend naar de knechtsgestalte van de Zoon van God, een gestalte die expliciet werd op Golgotha. En ten laatste gebruikt hij de naam Christus, daarmee het Koningschap van de Zoon benadrukkend.

Ofwel, de door Petrus in vers 5-7 genoemde morele, geestelijke 'kwaliteiten' rusten in en komen voort uit de afzonderlijke betekenis van elk van de drie namen van Gods Zoon. De Zoon van God wordt in en door die 'kwaliteiten' herkenbaar - zichtbaar - gemaakt, dan wel dient zichtbaar gemaakt te worden, door de gelovige lezer in deze wereld. Wat dit zichtbaar maken aangaat, spreekt Petrus over een inzet die zich kenmerkt door 'alle ijver'. Daarmee wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de lezer in deze in het bijzonder onderstreept, terwijl een en ander inhoud geeft aan en te maken heeft met de geestelijke groei. Zoals één van de commentaren hierbij waarschuwend schrijft: het ontbreken van geestelijke groei is een teken van een geestelijk afsterven.

Hoe opmerkelijk is het dat Petrus in vers 2 spreekt over een vermenigvuldigd worden van 'genade en vrede' en in de grondtekst ten aanzien van de morele, geestelijke deugden in vers 5 over een 'toevoegen', een 'daar bij optellen'. Hemelse rekenkunde! God begint, wij reageren daarop. Hij vermenigvuldigt (denk aan de wonderbare spijziging), wij tellen erbij op - delen uit, laten zien. Gaan wij met wat Hij geeft aan de slag? Ja? Voeg ik daadwerkelijk aan mijn geloof de door Petrus onder de leiding van de Heilige Geest genoemde morele, geestelijke 'kwaliteiten' toe? Toon ik de Here Jezus Christus te kennen in en door mijn leven?

Hopelijk dat één ding vanuit hetgeen Petrus zegt duidelijk is: de morele, geestelijke 'kwaliteiten' mogen lijken op wat wij 'deugden' noemen en waarom heen een zogeheten deugdenleer is ontwikkeld, maar zij verschillen nadrukkelijk in essentie. De deugdenleer vertegenwoordigt slechts een menselijk pogen en mist het stempel van het kruis. Zij erkent de Zoon van God niet als God - Here, kan zonder de verlossing - Jezus, en weigert te buigen voor de Koning - Christus. Dat we mogen beseffen dat ons leven hier, het gestalte geven aan de Zoon, bepalend is voor het delen in zijn Rijk straks. Daarom, ga met 'alle ijver' voor 'overvloedig' tot eer van Hem.

Gebed

Het drukken van Uw voetspoor Here Jezus Christus is, hoewel door U dankzij het kruis mogelijk gemaakt, moeilijk. Om te kunnen leven wat U vraagt, is één ding nodig na het buigen bij het kruis - het daadwerkelijk gaan voor 'niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij'. Geen menselijk deugdzaam modderen, maar als meegekruisigd het opstandingsleven leven. Laten we ons oog gericht houden op U leidsman en voleinder van ons geloof. In Jezus naam en om Jezus wil. Amen.