

Bijbels perspectief

Woord van de week

Lijdensweek



Hebreeën 12:12 en 13

Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.

Een niet mis te verstaan vermaan waarvan je je kunt afvragen of dit vandaag de dag nog zonder 'risico' binnen de gemeente als tekst voor de verkondiging gekozen kan worden. Het uitspreken van een dergelijke aarzeling laat eigenlijk al zien dat de tekst zelfs van toepassing kan zijn op degene die de boodschap doorgeeft - immers, durft men het vanachter het kathedraal nog aan 'de sporen recht te trekken'?

Een ding is echter zeker: van een leven dat meent met God en zijn Woord in de praktijk van alledag te kunnen schipperen, zal moeilijk volgehouden kunnen worden dat het 'de heerlijkheid des Heren weerspiegelt', laat staan 'verandert naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid' (2 Cor. 3:18). Ofwel, een leven dat niet oprecht aan Christus is toegewijd en niet geleefd wordt overeenkomstig zijn geboden en Woord loopt geestelijk onherroepelijk risico's! Een christendom dat zich kenmerkt door slappe handen en knikkende knieën maakt niet alleen geen indruk, maar heeft ook geen enkel getuigend karakter. Boven de perikoop waarin de voor deze week gekozen tekstverzen staan, hebben de vertalers als titel gekozen 'opwekking tot trouw'. En dan gaat het om trouw aan God en aan zijn Woord.

In het boek Numeri staat een in dit verband opmerkelijk tekstwoord, uitgesproken door Mozes aan allereerst de Gadieten en Rubenieten, dat zegt: *Maar doet gij aldus niet, zie, dan zondigt gij tegen de Here, en gij zult gewaar worden, dat uw zonde u vinden zal* (Numeri 32:23). Het had er een moment de schijn van dat de Gadieten en Rubenieten zich niet zouden houden aan Gods Woord door zich te willen onttrekken aan de opdracht om Kanaän in te nemen en de inname daarvan over te laten aan de rest van Israël. Toen ze nadrukkelijk aangaven 'het spoor van God' wel te willen volgen, gaf Mozes hen toch alsnog de in het aangehaalde tekstwoord gegeven waarschuwing. Hij stelde nadrukkelijk dat het, om het met de voor deze week gekozen tekstwoorden te zeggen, niet rechte sporen trekken een zondigen tegen de Here is. Zeggen wij wel eens dat zonde altijd aan het licht komt, Mozes zegt hier net iets meer: je zult gewaar worden dat je zonde je zal vinden!

De Bijbel zegt uitdrukkelijk dat een 'herder' (voorganger) straks op zijn verantwoordelijkheid zal worden aangesproken, het bloed zal van zijn handen worden geëist (Ezech. 33). Maar daarnaast is elke gelovige zelf verantwoordelijk voor zijn omgang met God, zijn geboden en Woord. Iets om zeker in deze tijd, waar er geestelijk zoveel op door schijnt te kunnen gaan, eens over na te denken. Trek ik de sporen recht, of leef ik een 'kreupel' geestelijk leven? 'Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan', vroeg al Elia aan Gods volk (1 Kon. 18:20).

Gebed

Hoe moeilijk kan het soms zijn Heer om toch te staan voor wat U gebiedt en zegt in Uw Woord. Hoe gemakkelijk laten we ons soms intimideren als we wel willen kiezen voor Uw geboden en Woord en er wordt gezegd dat we dan liefdeloos zijn. Dat we dan toch blijven staan en het spoor recht blijven trekken in het besef dat het gaat om de eeuwigheid met U voor de ander én onszelf. Doorgrond en ken ons Heer en zie of we mank gaan aan beide zijden en leidt ons op Uw spoor om Jezus wil. Amen.