

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### Colossenzen 2:2

*...opdat... zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht...*

Het gebruik van Paulus in dit vers van het voegwoord 'opdat' geeft zijn intentie richting zijn lezers aan. Je zou de Engelse New International Version-vertaling hier kunnen gebruiken die, vertaald, zoveel zegt als: het is *mijn doel* dat zij... de volle rijkdom van een volledig inzicht zullen hebben... Taalkundig wordt 'opdat' namelijk gebruikt in bijzinnen die een doel uitdrukken. Het doel dat hier voor Paulus centraal staat, is 'alle rijkdom van een volledig inzicht' voor wie God in en door Jezus Christus toebehoren. Kunnen we ons wat bij dit doel van Paulus voorstellen?

Paulus heeft hier het kennen van God op het oog - het inzicht hebben in Hem en datgene wat met Hem samenhangt. Dit kennen vindt niet zijn oorsprong in een seculiere studie, het gaat dus niet om strikt wetenschappelijk kennen. Er is natuurlijk niks mis met een vergaren van dergelijke kennis, maar ze verschilt wel degelijk met te vergaren geestelijke kennis. Het schijnt dat de vroegere Britse premier Lloyd George (1863-1945) ooit heeft gezegd: *onderwijs zonder God maakt knappe duivels*. Helaas moet het gelijk van deze uitspraak ook worden vastgesteld als het gaat om de vrucht van vele faculteiten theologie.

Algemeen wordt er vanuit gegaan dat er drie manieren van kennen zijn: intuïtie, de rationele gedachtegang en empirisme. Soms 'weten' we, zonder het objectief te kunnen beredeneren, dat een bepaalde manier van handelen goed is, dat is intuïtie. De rationele gedachtegang helpt ons om goede redenen aan te voeren waarom iets wel of niet te doen. De logica en rede voeren dan de boventoon. Empirisme gaat uit van zintuiglijke waarneming als bron van kennis. Ervaring en experiment spelen hierbij een rol. De christen echter kent een vierde bron van kennen: openbaring. Hier doet de uitspraak uit het boek spreuken opgeld: *Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk* (Spreuken 29:18). Om de bedoeling van deze spreuk te begrijpen is het zaak het tekstvers helemaal te citeren: *Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart*.

Openbaring komt niet voort uit de mens zelf. God is de bron. In en door de Heilige Geest doet Hij zichzelf kennen, ontsluit Hij zich voor ons - indachtig de slotwoorden van het aangehaalde vers uit Spreuken - door en in zijn Woord. Daarin is *heil* te vinden. De rijkdom van een volledig inzicht. Op geen enkele andere wijze leren we God, én diens wil voor ons leven kennen. Selwyn Hughes vertelt ergens van een student die zijn bul naar de universiteit waar hij was afgestudeerd terug had gestuurd met de woorden: jullie hebben me geleerd hoe ik een boterham kan verdienen, maar niet hoe te leven...

Alleen Gods Woord geeft een dergelijk inzicht en voert tot *het* Leven! En, de broodnodige openbaring wordt alleen daar gegeven, waar ik afzie van mezelf en enkel opzie naar Hem.

### Gebed

Vader hoe dankbaar mogen we zijn voor en met uw Woord waarin U zich op elke bladzijde aan ons openbaart. Op elke bladzijde niet alleen Uzelf laat zien maar ons aangeeft hoe naar uw wil te handelen en wandelen. Alle rijkdom tot een volledig inzicht, heil. Dank U daarvoor in Jezus naam. Amen.