

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Openbaring 12:11**

*...zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.*

Wat Johannes hier namens God weergeeft, kan in onze tijd voor niemand meer als onrealistisch overkomen. Het barbarisme dat de oorspronkelijke islam kenmerkte, bepaalt - vooral ons christenen - bij een maar al te gruwelijke werkelijkheid van/in een deel van de islam nu. Hoewel het hier niet de plaats is om op deze religieuze uitwas in te gaan, worden we toch gedwongen ons af te vragen of we in deze barbarij niet met het werkelijke gezicht van deze religie worden geconfronteerd, een religie die volgens Bijbelse maatstaven - met alle respect voor godsdienstvrijheid - te kwalificeren is als afgodsdienst.

Na de inname onlangs van Palmyra gingen de beelden van onthoofde lijken, die in een plas bloed langs de stoepwand van de weg lagen, de wereld over. En het is inmiddels iedereen bekend dat talloze christenen die weiger(d)en (de maangod) Allah als god te erkennen en Mohammed als zijn profeet, eenzelfde lot moe(s)ten ondergaan. En deze dreiging komt gevaarlijk dichterbij.

Naast dat deze gebeurtenissen - zeker in het kader van de wereldwijd toenemende onrust, oorlogen en natuurrampen enz. enz. - ons bepalen bij nog een realiteit, namelijk die van de eindtijd, doet een en ander je onwillekeurig afvragen hoe jezelf in een dergelijke omstandigheid als van die christenen daar zou reageren. Een ding is onomstotelijk zeker, de christen die met deze gruwelijke lieden wordt geconfronteerd, wordt in hen met niemand minder dan Gods tegenstander, de satan, geconfronteerd (zie met welke namen deze vijand in dit hoofdstuk wordt omschreven). Het feit van hun onthoofding bevestigt in en door hun standvastigheid de werkelijkheid van het gekozen tekstwoord in juist ons tijdsgewricht: hun dood getuigt overwinning door het bloed van het Lam, het woord van hun getuigenis en het niet liefhebben van hun leven.

Wij kunnen er, op basis van Gods profetisch Woord, zeker van zijn dat deze geestelijke strijd zich wereldwijd zal doen gaan voelen, en hoe reageer ik dan?

Is de overwinning door Jezus Christus op Golgotha behaald, voor mij even vast en zeker als voor hen die omwille van hun geloofsovertuiging in Hem het leven nu al lieten? Ben ik bereid voor Hem te sterven en daarmee zijn overwinning te getuigen en te bevestigen? Het is één ding om *nu* in nog betrekkelijke vrijheid te getuigen dat satan overwonnen is, maar hoe zal het zijn oog in oog met hem? Zeker, Corrie ten Boom had volkomen gelijk toen ze zei dat je pas een treinkaartje koopt op het moment dat je gaat reizen, maar desalniettemin was zij het, die tijdens haar leven talloze kinderen van God in landen waar de verdrukking dreigde en of groeide, aanspoorde zich op het ergste voor te bereiden. Juist in dat kader was het, dat zij wees op het gevaar dat er schuilt te veronderstellen dat het kind van God aan verdrukking zou ontkomen. Zegt Gods Woord niet dat allen die in Christus Jezus *godvruchtig* willen leven, *vervolgd* zullen worden (2 Tim. 3:12)? Daarom, wees voorbereid!

### **Gebed**

Vader ontferm U over Uw kinderen die met de gruwelijke werkelijkheid als voorgezgd in Uw Woord in onze tijd worden geconfronteerd. Geef hen de kracht en de moed om vol te houden in deze geestelijke strijd. Sta hen bij op juist dat meest kritieke moment. Leg Uw Naam op hun lippen. Open onze ogen voor de gruwelijke werkelijkheid die zich hier manifesteert en geef dat wij doordrongen worden van de ernst niet alleen een brandende lamp te hebben, maar ook olie in onze kruik. Amen.