

Bijbels perspectief

Woord van de week



Efeze 1:17

...opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen...

Zoals u wellicht zal zijn opgevallen, staat het gekozen tekstvers niet op zichzelf. Er gaat iets aan vooraf en er volgt iets op. Paulus geeft voorafgaand aan dit vers aan dat hij voor degenen aan wie hij de Efezebrief schreef, dankt en bidt 'opdat' - en dan volgt hetgeen ons tekstvers zegt. In het vervolg van dit vers geeft hij dan inhoudelijk aan wat het 'Hem recht kennen' - de reden van zijn danken en bidden! - inhoudt. Hoewel dat vervolg zeker de moeite waard is om bij stil te staan, concentreren we ons nu op het gekozen vers dat een zelfstandig behandelen verdient. Het gekozen tekstvers geeft de kern weer van Paulus danken en bidden, een zaak die ook voor ons nu - juist nu! - van het allergrootste belang is: dat degene die zegt kind van God te zijn - waarachtig gelooft, van de Vader der heerlijkheid de Geest van wijsheid en van openbaring mag ontvangen om Hem recht te kennen. Paulus dankt en bidt hier volkomen in lijn met de belofte van Jezus: dat wij de Trooster, de Heilige Geest zouden mogen ontvangen. En dat niet in eerste instantie om gaven, wonderen en tekenen, maar... om Hem *recht* te kennen. Met 'Hem' doelt Paulus zowel op God de Vader zelf, als op Jezus Christus. Het is in en door de Zoon dat de Vader zich deed en doet kennen - 'Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien' (Joh. 14:9). Gods Geest, beloofde Jezus in Johannes 16:14 en 15, zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen en Hij zal (zo) Mij verheerlijken - (hoe raakt dit laatste de omschrijving door Paulus van de Vader als de 'Vader der heerlijkheid'). Dan gaat het in dat alles om een '*Hem recht kennen*'.

Wanneer we in onze tijd kijken naar alles wat te maken heet te hebben met, en verkondigd wordt over de Heilige Geest, dan is de vraag gerechtvaardigd of er daarbij nog wel sprake is van het *Hem recht kennen*. Er wordt immers onder de noemer 'Heilige Geest' veel beweerd en geuit wat absoluut geen enkel raakvlak heeft met Gods Woord. Want het Hem *recht* kennen, heeft alles met het kennen van en spreken en handelen naar Gods Woord te maken. Gods Geest werkt *nooit* buiten het Woord om! Zijn wijsheid en openbaring komt dááruit voort - Hij zal uit het *Mijne* nemen, zei Jezus, het Levende Woord! Te veel van wat vandaag verkondigd en gepresenteerd wordt als uit en van Gods Geest, heeft met Gods Geest *niets* van doen! Het gebed van Paulus bergt dan ook een aansporen tot waakzaamheid in zich.

Het is het vervolg op het gekozen tekstvers dat aangeeft waartoe en hoe we Gods Geest nodig hebben. Ken ik *Hem* in die zin *recht*? Gods Geest wijst altijd van zichzelf af naar Jezus Christus. De vervulling met de Heilige Geest is niet een doel in zichzelf, maar bedoeld tot verheerlijking van Vader en Zoon. Beseffen we dat op de stoeprand tien maagden zitten waarvan vijf wijs en vijf dwaas zijn? Tot welke categorie behoor ik? Het antwoord ligt in het hebben van niet alleen een brandende lamp, maar het ook hebben van een volle kruik.

Gebed

Hoe belangrijk Vader blijkt juist in het laatste der dagen een geworteld zijn en blijven in Uw Woord. Alleen dat doet ons U recht kennen. En om Uw Woord recht te kennen hebben wij Uw Heilige Geest zo nodig. Dank Here Jezus dat U hebt laten weten dat U de Heilige Geest wilt geven aan ieder die Uw Vader daarom in Uw naam bidt. Vul ons om Uw naams wil. Amen.