

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### 2 Corinthiërs 4:17

*Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid...*

Het lijkt haast onvoorstelbaar, een evangelieverkondiging waarbij beweerd wordt dat het aannemen van de Here Jezus in je leven betekent, dat alle problemen verdwijnen en dat je enkel vreugde en vrede - de hemel al op aarde - zult kennen in je verdere leven. Toch gebeurt het! Soms gaat het in een dergelijke verkondiging nog een stapje verder en wordt er beweerd, dat het je ook nog eens aan niets zal ontbreken en het je zelfs financieel vanaf het moment van kiezen altijd voor de wind zal gaan. Is dat wat Gods Woord ons laat weten?

Kunt u zich de diepe teleurstelling, de desillusie van degene die op een dergelijke boodschap is ingegaan voorstellen wanneer in plaats van al dat beloofde het tegengestelde zich in dat leven manifesteert? Het is bepaald niet moeilijk om een opsomming te maken van alle narigheid die een mens direct en indirect kan overkomen. En waar is God dan? Ooit schijnt iemand eens gezegd te hebben: 'als ik degene ontmoet die me tot Christus heeft geleid, dan doe ik hem een proces aan!' Natuurlijk was dat bij wijze van spreken, maar wel in het licht van de boven omschreven soort van verkondiging.

Noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament is grond voor een dergelijke soort van verkondiging te vinden, integendeel! Denk alleen eens aan de stamvader Jacob. Toen hij de, door hem fel begeerde, zegen kreeg in de worsteling bij de Jabok, kwam zijn leven juist op de kop te staan. Alles behalve 'een hemel op aarde'! Ging het hem in zijn leven vóór deze gebeurtenis, zij het door bedrog en manipulatie, voor de wind, ná de zegen leek er aan alle 'ellende' geen eind te komen: mank na de worsteling, zijn eigen dochter verkracht, zijn zonen handelen zo dwaas dat Israël in een kwade reuk kwam te staan bij de inwoners van Kanaän, Rachel, zijn liefste vrouw, sterft bij de geboorte van Benjamin, Jozef, zijn lievelingszoon vermist - zogenaamd door de wilde dieren verscheurd, Benjamin, zijn jongste zoon moet hij op een gegeven moment loslaten... 'Ik laat u niet los tenzij Gij mij zegent' krijgt ineens een heel andere klankkleur. Wat te denken van het leven van Paulus in zijn volgen van Jezus? Vervolging, honger, steniging, gevangen, door allen in de steek gelaten - een leven waarbij hij aan het eind ervan zegt: 'ik heb het geloof behouden'. Kortom, een leven vol beproevingen en dat van zodanige aard dat het zijn geloof soms op de kop zette. Een verkondiging die elk lijden - van welke aard ook - uitsluit, moet dan ook een leugen genoemd worden. En we weten wie de vader van de leugen is.

Maar wie als Paulus dwars door alle problemen, moeite en lijden heen de kern van de boodschap vasthoudt: ik weet niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd (1 Cor. 2:2), die haalt de eindstreep. Volbrengt zijn wedloop. Mag weten dat er een al het lijden verre te bovengaand eeuwig gewicht aan heerlijkheid wacht: de erfenis - de krans der rechtvaardigheid (2 Tim. 4:8). Houden we daarom de blik gericht op het Lam Gods die in lijden vooringing!

### Gebed

Wie wil het niet Heer na de keuze voor U, de hemel op aarde. Maar dat is niet wat Uw Woord ons belooft, wel roept ze op om de voetsporen van Uw Zoon, Jezus Christus, te drukken. En die lopen onvermijdelijk door een hof van Gethsemané en over Golgotha, richting graf. Maar die laatste heeft U niet kunnen houden. U, die leerde uit hetgeen U moest lijden, wist dat het lijden en het graf niet het laatste woord zouden hebben. Uw weg is heerlijkheid en uiteindelijke overwinning. Leer ons daarom U vol vertrouwen en geloof te volgen. Amen.