

Bijbels perspectief

Woord van de week



Filippenzen 4:19

*Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien,
in Christus Jezus.*

Ervaart u dat ook, dat een jaar wel heel vlug voorbijgaat? Het lijkt erop dat naarmate je ouder wordt de tijd nog sneller gaat. Hoe was het afgelopen jaar voor u? Heeft het u gebracht wat u ervan had verwacht of gehoopt? Het kan zijn dat je met heel pijnlijke en moeilijke zaken bent geconfronteerd, zodanig, dat je tegen het nieuwe jaar opziet. Wanneer je om je heen kijkt naar alle onrust, op welk terrein ook, dan is het maar wat bemoedigend dat er voor jou als christen één vast punt in het leven mag zijn: God de Vader, die zich, zoals we in de afgelopen dagen hebben gevierd, heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus en dat om jou. Ik weet, dat moeiten, zorgen en verdriet zo groot kunnen zijn dat je dit soms zelfs uit het oog dreigt te verliezen. Paulus, die het gekozen tekstwoord voor deze week aan de Filippenzen schreef, zal zeker geweten hebben dat er in die gemeente mensen zaten met ieder hun eigen levensverhaal. Toch schrijft hij aan hen allemaal ditzelfde woord.

Wanneer je dit tekstwoord leest dan spreekt daaruit van de kant van Paulus een absolute zekerheid. Hij spreekt vanuit de persoonlijke ervaring van wie God voor hem is en zijn zal - '*mijn God*', schrijft hij. Wie al zijn brieven heeft gelezen en het verslag van zijn ervaringen met God, zoals opgetekend in het boek Handelingen, die weet dat hij het nodige aan problemen en moeiten heeft meegemaakt. Maar nooit is hij door God verlaten geweest - nergens horen we hem dat zeggen, in tegendeel. God is genoeg! En zo verkondigt hij Hem niet alleen aan heel de gemeente van de Filippenzen maar ook aan ons allen, als absolute zekerheid. Hoe ons leven ook is of worden zal, wat we ook meemaakten of mee zullen maken, God de Vader zal in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in... Christus Jezus!

In Hem is God u, jou en mij, zoals we net met Kerst gevierd hebben, nabij gekomen. Zijn menswording betrof alle aspecten van het mens zijn - van kribbe tot en met kruis. Het is zijn opstanding, een gegeven dat voor Paulus wat belangrijk is in de verkondiging, die de zekere basis vormt voor zijn betrokkenheid op alle delen van ons leven. Dat is wat Paulus uitdrukt in 'in al uw behoeften'. En slaat niet vooral het 'naar zijn rijkdom' op het onuitputtelijke aan kracht en zekerheid gelegen in het feit van de opstanding? Zelfs het meest mensgruwelijke - de dood, heeft geen schijn van kans. Immanuël klinkt daarom over Kerst heen, heel het nieuwe jaar door - God met ons. 'Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten' (Hebr. 13:5b). Waag ik het daarom met de schrijver van de Hebreeënbriev, waarschijnlijk eveneens Paulus, te zeggen: 'Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, Ik zal niet vrez...'? Bidden wij elkaar voor 2015 die zekerheid als realiteit, in welke omstandigheid ook, toe en bemoedigen we elkaar met de woorden van de gekozen tekst: *Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Veel heil en zegen is dan een zekerheid!*

Gebed

Hemelse Vader wat een rijkdom biedt u in uw Zoon Jezus Christus aan ons allen. De absolute zekerheid dat U, in welke omstandigheid ook, betrokken bent en wilt zijn op ons persoonlijke bestaan. Dat we ons geen zorgen hoeven maken voor de dag van morgen. U zult voorzien, ons geenszins begeven en geenszins verlaten. Ik bid u dat juist diegene die zoveel te verwerken heeft of krijgt dat mag ervaren. Dat boven dat leven door U geschreven is, dankzij het offer van Jezus, vrees niet. We geven ons in vertrouwen voor 2015 in uw handen. Lof, dank en aanbidding zij u Drie-enig God, Vader, Zoon en Geest. Amen.