

Open brief

De weleerwaarde heer
ds. Wim Jurg
Anerweg-Noord 86
7775 AV Lutten

Emmeloord, 7 mei 2014

Betreft: de focustherapie en verantwoordelijkheid

Geachte heer Jurg,

Het is met de nodige aarzeling dat ik besloten heb u toch een open brief te schrijven.

De introductie door u van de focustherapie van Eugene Gendlin in christelijk Nederland via de Stichting Tabitha in Lutten en de schadelijke gevolgen daarvan in geestelijk zin - inmiddels in meerder opzicht kenbaar geworden - waren al eerder aanleiding om niet alleen met u in gesprek te komen, maar na grondige studie en verslaglegging van de therapie in het gratis e-book 'De focustherapie – IK of Christus' (uitgave Johannes MultiMedia), u ook schriftelijk op uw verantwoordelijkheid in deze te wijzen. Bezorgdheid om met name de gevolgen van de door u nog steeds voorgestane en gepredikte focusideologie is onder meer per e-mail aan u kenbaar gemaakt via de secretaris van de genoemde Stichting (dhr. G. Hoekstra) en rechtstreeks per brief alsook aan het adres van de Stichting zelf.

Het systematisch weigeren om op de geuite bezwaren in te gaan en het persisteren in een niet aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheid van allereerst u, maar ook van de Stichting - immers onder haar noemer werden (worden) door u cursussen in de therapie aangeboden - gaven in samenhang met het recent van uw hand verschenen boek de doorslag.

In een eerder afgenomen interview met u in het kader van het onderzoek voorafgaand aan het verschijnen van het zojuist genoemde ebook 'De focustherapie – IK of Christus' (uitgave Johannes MultiMedia), gaf u onomwonden toe dat de Heer u te kennen had gegeven dat 'de focustherapie een doodlopende weg is'. In het betreffende interview gaf u daarnaast toe, dat ook Gendlin invloed had ondergaan van de new age ideologie, een zaak waarom u en de Stichting op zeker ogenblik hebben menen te moeten breken met tenminste één voormalig leerling en medewerker.

De betreffende medewerker, nu actief binnen de hulpverleningsorganisatie Integro in Hardenberg, is in feite een door u uitgezette en gepropageerde weg gegaan en brengt met de hem in eerste instantie door u geleerde ideologie en praktijken diverse argeloze hulpzoekende christenen in groot geestelijk gevaar. Een andere voormalig leerling van de door u en de Stichting voorgestane focusideologie en praktijken is binnen een gemeente in het zuiden van ons land als een equivalent van Simon de tovenaer met de focustherapie actief en sticht grote geestelijke verwarring. Hoeveel slachtoffers zijn er door u en de Stichting direct en indirect nog meer gemaakt? Vele voorbeelden zijn te noemen.

Het is uitermate verdrietig dat u en/of de Stichting ondanks dit alles, en ondanks het in het voornoemde interview toegeven dat de focustherapie een heilloze weg is, geen enkele medewerker en/of cursist hebt benaderd om van de door u van God ontvangen openbaring te getuigen en op grond daarvan spijt te verklaren oosters occulte en met Gods Woord strijdige leringen en praktijken te hebben verkondigd en voorgestaan. Integendeel. Tegenover derden die u hierop bevragen, ontkent u ten stelligste het van God ontvangen inzicht. Om die reden valt vanaf nu op de site van Bijbels perspectief het volledige interview dat met u is gehouden te beluisteren.

Wanneer u werkelijk zegt God lief te hebben, dan nemen u en de Stichting Tabitha alsnog hun verantwoordelijkheid en spreken zich conform het door u ontvangen goddelijke inzicht uit, vragen vergeving en breken met de gevaarlijke focusideologie en roepen anderen (zie o.m. de gegeven voorbeelden) op dit eveneens te doen. De door u en de Stichting aangehangen gedachte dat alle waarheid Gods waarheid is, moet met de woorden van John Piper omschreven worden als 'de grootste leugen vanuit het rijk der duisternis'. Er is maar één Waarheid en deze is te vinden in het Woord van God.

Het is daarom belangrijk erop te wijzen dat dit Woord van God zich ten opzichte van zaken als deze, op niet mis te verstane wijze uitlaat. Al wie beweert namens God te spreken en te handelen, zal voor Hem rekenschap hebben af te leggen.

Met vriendelijke groet,

J.G. Hoekstra