

# Bijbels perspectief

## DE WARE ZIN VAN ONS ZIJN

### Studie

#### VAN GENESIS tot en met OPENBARING

##### STUDIE 20

##### Bouwen op het fundament en daaraan gerelateerde onderwerpen

##### De strijd in de hemelse gewesten II

##### Intro

Het is Jacobus die met betrekking tot het nu te behandelen aspect 'wapens in de geestelijke strijd' iets uiterst belangrijks opmerkt dat vooraf aandacht verdient: Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden

(**Jac. 4:7**). Wat opvalt, is dat Jacobus in relatie tot het conflict met de duivel het accent allereerst legt op het je aan God onderwerpen. Onwillekeurig roept dit associaties op met de inname van Kanaän door Israël in het boek Jozua, een boek dat duidelijk de strijd in de hemelse gewesten weergeeft. Wat de inname van Kanaän betreft, ook daar gold dat de geestelijke strijd uiteindelijk door God ten gunste van Israël werd gevoerd. Let alleen eens op de woorden van God in **Jozua 1:3** dat zegt: Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. Letterlijk staat er in de grondtekst: Elke plaats die uw voetzool betreden zal,

**heb Ik ulieden gegeven**, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. De enige voorwaarde voor overwinning was - en is! - het zijn en blijven in Hem! Dat vraagt *onderwerping*, het jezelf volkomen aan Hem toevertrouwen en dat met alles wat dat inhoudt. Hoewel de strijd de strijd van God is, blijkt bij onder meer Jacobus vervolgens dat wij er wel degelijk bij betrokken zijn: 'maar biedt weerstand aan de duivel'. In het licht van **Jozua (1:3)** betekent dat: wij hebben wel de voeten zetten! Vooral het slot van Jacobus 4:7 is dan bemoedigend: en hij zal van u vlieden.

Wat een en ander sowieso duidelijk maakt, is dat de wapenen van onze veldtocht niet vleselijk maar geestelijk dienen te zijn (**2 Cor. 10:4**). Absoluut noodzakelijk in en voor de geestelijke strijd is daarom de zekerheid van het vervuld zijn met de Heilige Geest (denk hier aan wat Paulus schrijft in **Galaten 5:17**). Het enig juiste referentiekader in de geestelijke strijd is Gods Woord en de enige basis het kruis – het geloof en besef van 'het



is volbracht'. Als het gaat om de confrontatie op 'het slagveld', dan is vervolgens nodig wat Paulus noemt 'de wapenrusting van God' (**Ef. 6**).

### **De geestelijke strijd en de marsorder(s)**

Als het gaat om de geestelijke strijd met het eigen IK, dan is het Woord van God ondubbelzinnig duidelijk getuige onder andere **Colossenzen 3:5 e.v.** Hier gaat het om de weg van 'heiliging' als wapen en daar zijn we direct bij betrokken! Een advies dat de moeite van navolging waard is, vinden we in **Colossenzen 3:2**. Een hier zeker te noemen fenomeen in de strijd met het eigen IK is 'de bittere wortel' (**Hebr. 12:15**). Als er iets is dat tot grote geestelijke en zelfs psychische problemen kan leiden dan wel 'de bittere wortel'. De duivel haakt hier wat graag op in met alle gevolgen van dien. Het kruis, het mee gekruisigd zijn, is hier hét antwoord, sterven aan jezelf!

Komen we nu bij de strijd tegen de duisternis die zich o.a. kan manifesteren door medemensen en omstandigheden, deze laatste bijvoorbeeld vanuit/door occulte situaties. Het is de apostel Paulus die in de **Efezebrief**, een brief die de christen (en de gemeente) nadrukkelijk confronteert met de grote rijkdom die het kind van God heeft in Christus in de hemelse gewesten, in het laatste hoofdstuk spreekt over de geestelijke strijd. In de brief waarin hij zo duidelijk het geheimenis schetst (man – vrouw = Christus – gemeente = huwelijk, één worden (**Ef. 5:32**)), maakt Paulus in **hoofdstuk 6** duidelijk dat de weg omhoog - het delen in het Koninkrijk van God, het bruid zijn van de Bruidegom – een weg van strijd zal zijn. Het is dan ook zaak om onze positie (bestemming) te beseffen en geen vuistvechter te zijn die lukraak in de lucht slaat (**1 Cor. 9:26**). Vervolgens is het noodzakelijk de juiste wapens te hanteren en te kennen. Dat brengt ons bij het inhoudelijke van **Efeze 6**.

Paulus begint in **vers 10** met een aanmoedigende oproep: *voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht*. Dit duidt op de enig correcte positiekeuze: *in de Here*. Dit herinnert aan de oproep van Jezus om *in Hem* in **Johannes 15**. Tegelijk veronderstelt een en ander een open relatie, d.w.z. dat er niets tussen ons, God en de naaste instaat (**Klaagl. 3:40**) zodat de vijand geen voordeel op ons kan behalen (vgl. **2 Cor. 2:10**). Vervolgens wordt duidelijk dat we zo niet in eigen kracht op de vijand afgaan, maar in zijn kracht, 'in de sterkte van zijn macht'. Wat dat inhoudt wordt duidelijk wanneer we kijken naar zijn optreden tegen de duisternis (hoe voor zich sprekend is hier het gebeuren opgetekend in **Lucas 9:37 e.v.**).

Het 'voorts weest' is ook te zien als een marsorder. Voor de inhoud van 'kracht' die in Hem te vinden is, kan gewezen worden op **Efeze 1:9 vv.** en **3:16** - het gaat dan om de opstandingskracht. Na de 'positiekeuze' komt de wapenrusting aan de orde. Wat onmiddellijk opvalt, is dat Paulus de wapenrusting aanduidt als 'de wapenrusting Gods'. Opnieuw, hier ontbreekt dus elk menselijk element! Het is Gods wapenrusting! Alleen daarmee kunnen we standhouden *tegen de verleidingen van de duivel*. We zien dat het niet alleen strijd is maar dat het ook gaat om defensie, verdedigen. De achterliggende kracht bij verleiding, de geestelijke strijd, wordt concreet benoemd: de duivel. Hier past opnieuw de verwijzing naar **Jacobus 4:7**. Achter de medemens en/of omstandigheden zit wat vaak de tegenstander, de duivel. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed (**Ef. 6:12**). Eén voorbeeld: **1 Timotheüs 4:1**.



## De wapenrusting

Mogelijk zou ook het begin van **Efeze 6:14** als marsorder zijn aan te duiden: 'Stelt u dan op', dat wil zoveel zeggen als: neem je positie in, maar dat kan pas als je voor de strijd bekleed bent met de volle wapenrusting. Deze wapenrusting is zowel bedoel voor offensief als defensief gebruik. Waaruit de wapenrusting bestaat, kunnen we opmaken uit de opsomming die Paulus vervolgens maakt:

**De lendenen dienen omgord** te zijn met de waarheid. Met het omgorden van de lendenen wordt bedoeld dat de uiteinden van het gewaad dat men droeg in Bijbelse tijden, bij de uiteinden werd opgenomen zodat je 'beter uit de voeten kon', het voortgaan niet werd belemmerd. Hier kan gewezen worden op **1 Petrus 1:13** waar gesproken wordt over het omgorden van de lendenen van het verstand. Dat wil zeggen dat we handelen en wandelen vanuit een veranderd denken en dat denken is geworteld in de waarheid = Jezus Christus. Het is van belang in deze te weten hoe Gods Woord de duivel wel aanduidt: de vader van de leugen. Willen wij standhouden tegen de duivel dan moet ons denken veranderd zijn (**Ef. 4:23, 24**). Zo alleen zullen we bolwerken kunnen slechten en elke opgeworpen schans tegen de kennis van God (denk hier aan het eerder aangehaalde **2 Cor. 10:3 e.v.** en plaats een en ander eens in het licht van **1 Tim. 4:1** – uiterst actueel in deze eindtijd). De geestelijke strijd speelt zich voor een zeer groot, zo niet het grootste, gedeelte af op het terrein van het denken. Het denken is in die zin een strijdtoneel en dat zeker in onze tijd (lees eens **Spreuken 23:7** waar staat: 'Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij').



We dienen vervolgens bekleed te zijn met **het pantser der gerechtigheid**. Een pantser beschermt met name de borst waar zich het hart bevindt. Het begrip gerechtigheid dat hier gebruikt wordt heeft niets van doen met eigen gerechtigheid, maar verwijst naar het offer van Christus, zijn gerechtigheid. Hij *is* mijn gerechtigheid (zie o.a. **Ps. 31:2, Rom. 1:17, 5:17, 1 Cor. 1:30**). Hier speelt bewustwording een grote rol getuige **1 Corinthiërs 15:34**. Dat we ons hart te beschermen hebben, mag blijken uit het gegeven dat het Jezus zelf is die aangeeft wat er zoal uit ons hart voortkomt (**Matt. 15:19**) - het hart wordt gezien als de oorsprong van ons leven en daarom moeten we daar op onze hoede zijn (**Spreuken 4:23**, let op wat hier gezegd wordt!). Het liefhebben van God vraagt *heel* ons hart (**Luc. 10:27**), een en ander raakt het *in Hem* zijn en blijven, staan in het volbrachte werk dat ook de overwinning op de duisternis inhoudt. Let ook op **Mattheüs 5:8**. Het is, met het oog op de geestelijke strijd, zaak op te ruimen wat er tussen ons, God en de medemens kan in staan – zonde (**1 Joh. 1:9**), belijden reinigt ons van *ongerechtigheid* en is een beroep op Gods gerechtigheid.

Het delen in zijn gerechtigheid maakt ons bewust van de inhoud van het evangelie en doet ons getuige zijn en dat brengt bij het volgende onderdeel van de wapenrusting: **de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes (Ef.6:15)**. Geschoeide voeten zijn dus een onderdeel van de wapenrusting. In de strijd is stevig schoeisel essentieel om goed uit de voeten te

kunnen en om vast in je schoenen te kunnen blijven staan. Meestentijds was het schoeisel van een soort spijkers voorzien om goed grip te hebben. De bereidvaardigheid van het evangelie des vredes houdt in, dat we kinderen van God zijn - wij hebben vrede met God en mogen in de evangelieboodschap staan en wortelen en het onderstreept de toewijding. Zij is de basis om de mars tegen de vijand aan te gaan. We zijn toegerust tot, en mogen en moeten de boodschap proclameren tot in de hemelse gewesten (**Ef. 3:10**).

Vervolgens zegt Paulus: **neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand (Ef. 6:16)**. Het doel van het schild is de brandende pijlen van de boze te kunnen doven. Hier gaat het om een verdedigend onderdeel van de wapenrusting. Het Griekse begrip voor schild dat in dit tekstvers is gebruikt, doelt op een lang rechthoekig schild. Dit schild is 'het geloof'! Het geloof biedt bescherming, hoe meer wij groeien in geloof hoe sterker het effect van dit schild. Het is geen schande om juist in de geestelijke strijd te bidden dat God je hier, in geloven, tegemoet komt (zie b.v. **Marc. 9:24**), immers God zelf wil mij een schild zijn (zie b.v. **Ps. 3:4, 18:1**). In Hem zijn wij meer dan overwinnaars (**Rom. 8:37**). Geloven doet ons schuilen *in Hem*! Vergeten we nooit, dat het geloof dé zekerheid is (**Hebr. 11:1**). Het geloof vraagt een voortdurend een toezien op onszelf en de leer (**1 Tim. 4:16**).



Aansluitend zegt Paulus: **neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God (Ef. 6:17)**. Hoewel twee afzonderlijke onderdelen noemt Paulus deze in één adem, wat aangeeft dat zij bij elkaar horen. De helm diende ter bescherming van het hoofd en hier duidt dit op de bescherming van je denken. Centraal in ons denken staat het heil dat God in Jezus Christus aanbiedt. Hij is ons heil (**Ps. 27:1, Jes. 12:2**) in Jezus = *Heiland*. De redding en overwinning is in Hem. Daar moet ons denken vol van en mee zijn, en dat zal het zijn als ons denken is veranderd (**Rom. 12:2**). Het heil is in het bloed van Jezus en dat brengt vanuit **Openbaring 12:11** tegelijk bij het tweede onderdeel, het Woord. Het bloed en het Woord vormen zo één geheel! Als de duivel iets haat en als hij ergens angst voor heeft, dan zijn het deze twee zaken: het bloed van het Lam en het Woord. Hoe versloeg Jezus de duivel tijdens o.a. de verzoeking in de woestijn? Hij trad hem tegemoet met het Woord: er staat geschreven...! Aan het kruis heeft Hij de duivel verslagen, Hij stortte zijn bloed - lees **1 Johannes 3:8** en we zien dat zijn komst in de wereld o.m. dit beoogde!



Tot slot wordt in **Efeze 6:18** ter completering opgeroepen om te bidden: **En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest**. Gebed is een machtig wapen en dat zeker in de geestelijke strijd (**Matt. 17:21** - dat dit vers tussen zogenaamde vershaken staat, kan erop wijzen dat de gemeente dreigde dit destijds uit het oog te verliezen en het daarom is toegevoegd). Belangrijk om op te merken, is dat Paulus spreekt over het bidden en smeken *in de Geest*. Het gebed en de smeking wordt volkomen door Gods Geest geleid, mogelijk dat Paulus hier doelt op het spreken in tongen (= bidden in de Geest)?

rom. 16:20 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

**Tot slot**

De studie over de strijd in de hemelse gewesten kan het beste worden afgesloten met een geweldig woord uit Romeinen 16:20 dat zegt: De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Voor vragen (bij eventuele onduidelijkheid of behoefte aan toelichting) of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals aangegeven op de site. In de volgende studie staan we stil bij het VVV van God.