

Bijbels perspectief

Woord van de week



1 Timotheüs 1: 15

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.

Een andere geestelijk bron die onze voorvaders maar al te goed kenden en die in onze tijd vanuit een Filistijnen mentaliteit dichtgestopt lijkt te zijn, dan wel tenminste dreigt te worden (denk daarbij opnieuw aan de geschiedenis zoals opgetekend in Genesis 26:18), is die van de bijbelse waarheid betreffende het begrip 'zonde'. Dat gegeven verdient dan ook zeker ruimschoots alle aandacht.

Het is toch in het licht van het gekozen tekstwoord van deze week onthutsend en schrijnend te noemen als in het kader van een, al weer enkele jaren geleden (om precies te zijn in 2012), gelanceerde 'evangelisatiecampagne' onder de noemer Project Meer - een campagne die nota bene vanuit onverdachte en doorgaans bijbels betrouwbare hoek werd ondersteund - door een woordvoerder vanuit de organisatie gesteld werd: dat er niet meer aangekomen kan worden met 'gij zijt zondaren'. Waarom niet? '[Dat] haakt namelijk niet in op waar mensen mee bekend zijn' en '[h]et zondebesef is bij heel veel mensen in Nederland verdwenen'. Dus moet er volgens de betreffende woordvoerder 'op een natuurlijke manier' worden gesproken, inhoudend dat '[w]e eerder (spreken) over schaamte dan zonde'. Ter verdediging van deze visie wordt een beroep gedaan op Paulus en dan in het bijzonder wat betreft zijn optreden in Athene (Hand. 17:15-34).

Vanuit een tekstwoord als dat van deze week wordt evenwel duidelijk hoe Paulus als dienstknecht van Jezus Christus in werkelijkheid tegenover het begrip 'zonde' en 'zondaar' staat. Zijn spreken daarover plaatst hij nadrukkelijk onder de noemer 'getrouw woord', terwijl hij er aan toevoegt dat dit 'getrouwe woord' 'alle aanneming waard' is. Wat heet, hij benadrukt en beklemtoont daarbij waarom Jezus Christus in deze wereld is gekomen: 'om zondaren te behouden'. En om zijn spreken kracht bij te zetten, verklaart hij zich met alle zondaren - dus ook met u, jou en mij - solidair en hoe: 'onder welke ik een eerste plaats inneem'.

Laten we eerlijk zijn, als we niet meer wensen te spreken over 'zondaar' en 'zonde' (of beweren dat het beter is daarover niet meer te spreken), maar het liever hebben over 'het slachtoffer zijn van' bijvoorbeeld de opvoeding, de tijd, de situatie en de omstandigheden e.d. - wat inhoudt dat we in dezen elke verantwoordelijkheid van ons afschuiven - waarom zou je dan nog spreken over schaamte? Het is dan toch niet jouw schuld (sterker, moet er dan nog wel van schuld gesproken worden)?

Nee, onze eerste voorouders wisten het maar al te goed, Adam en Eva (Genesis 3). Zij hadden gezondigd en al wilden ze hun verantwoordelijkheid wat graag afschuiven, zij kenden wél het gevoel van schaamte dat tegenwoordig nog amper te vinden is. Duidelijk werd hen gemaakt dat God hen de zonde aanrekende en vanaf hen, heel de mensheid! Maar, met Paulus: om de mens te behouden, dat is te redden van de eeuwige dood, gaf God de Vader zijn enige Zoon, Jezus Christus. Is Hij jouw Verlosser?

Gebed

Dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw zoekend wie hij zal verslinden, is in onze tijd maar al te duidelijk Vader. Zeker als het gaat om de aanval op Uw Woord. Geraffineerd weet hij in het denken bolwerken op te werpen tegen de kennis van U. Geef ons daarom geestelijk onderscheidingsvermogen zodat we ons weten te wapenen in de veldtocht tegen de boze, de wereld en ons ik en we elke redenering die tegen Uw Woord ingaat, elk bedenksel uit de koker van de duisternis, als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van U Here Jezus Christus. Bewaar ons in en bij Uw Woord, dat vragen we uit genade en om Jezus wil, amen.