

Bijbels perspectief

Woord van de week



1 Thessalonicenzen 2:13

...dat gij(...) het gepredikte woord Gods(...) hebt ontvangen(...)niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God...

Nog een bron die intussen door een Filistijnen mentaliteit is dichtgestopt (denk hier nog een keer terug aan wat in de afgelopen weken aan de orde kwam naar aanleiding van Genesis 26:18 - Isaak die de door de Filistijnen dichtgestopte bronnen van zijn vader Abraham weer opgroef en opnieuw met de oude namen benoemde), is het geloofsgegeven dat het Woord van God de enige ware openbaring van God is.

Het is een algemeen bekend gegeven dat elke religie in deze wereld haar eigen heilige boek heeft. Zo kennen bijvoorbeeld de Moslims de koran, de Hindoes de veda en hebben de Mormonen het boek van mormon en de christenen kennen de Bijbel. Werd van oudsher zondermeer geloofd dat de Bijbel de enige geschreven openbaring van God is, tegenwoordig wordt er - zoals dat dan wel heet - genuanceerder over gedacht.

Is de God van de christen wel de enige God, of zijn er meer wegen die naar het uiteindelijke heil leiden? Zijn de in de verschillende godsdiensten vereerde goden in feite niet gelijk, dan wel tenminste gelijkwaardig? Inmiddels wordt al meer, en dat zelfs door oprechte christenen (vanuit onder andere het principe dat er meer dan één waarheid zou zijn), bijna voetstoots aangenomen dat sowieso in de andere godsdiensten naast het christendom in elk geval talloze sporen van Gods openbaring te vinden zijn. Ooit sprak een theoloog in dat verband zelfs over 'anonieme christenen', waarmee hij aan wilde geven dat anders geloven je in feite ook christen-gelijkwaardig doet zijn. Een predikant schroomde niet om vanaf de kansel moslims zijn broeders en zusters te noemen. Selwyn Hughes vertelt ergens meegemaakt te hebben, dat in een christelijke kerk in plaats vanuit de Bijbel uit de koran werd voorgelezen. Hoe dit syncretisme (dat is de poging om al de religies, zonder opheffen van onderlinge verschillen, met elkaar te vermengen) zich kan manifesteren, wordt soms maar al te duidelijk gedemonstreerd via bijvoorbeeld het, overigens prachtige, BBC programma 'Songs of Praise'.

Zeker, de heilige boeken van religies naast het christendom kennen soms mooi klinkende uitspraken, maar om ze dezelfde waarde en autoriteit toe te kennen als de Bijbel gaat toch heus een stap te ver. De Bijbel zelf laat weten de enig betrouwbare en waarachtige gids te zijn voor het leven met het oog op de eeuwigheid. Niet voor niets wordt over deze geschreven openbaring gesproken als het Woord des levens (Filip. 2:16) en uitsluitend en alleen bij de God van Abraham, Isaak en Jacob, de Vader van de Here Jezus Christus is het heil te vinden. Bovendien heeft Jezus nadrukkelijk getuigd: Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6), en dat slechts Hij woorden van eeuwig leven heeft, getuigde Petrus al (Joh. 6:68). Is Hij, die wel het Woord wordt genoemd, onze enige bron?

Gebed

Dank Hemelse Vader dat U in Uw Zoon Uw Woord als de Waarheid hebt bewezen. U Here Jezus belijden wij dan ook als het vleesgeworden Woord en wij erkennen wat U van Uzelf getuigt te zijn: de weg, de waarheid en het leven. Het onfeilbare Woord hebt U voor ons in bloed gespeld tot op het kruishout en in en door Uw opstanding het als levend bevestigd. Niemand komt tot de Vader dan door U - de enige weg, U alleen hebt woorden van eeuwig leven – U bent het leven. Dank voor die Waarheid – voor Uzelf! Bevestig ons in Jezus Christus, Het Woord, o Geest van God, uit genade, om Zijns Naams wil amen.