

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### Mattheüs 7:7en 8.

***Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.***

In de context van de Bergrede sprak Jezus deze opmerkelijke woorden over het gebed. Wie wat Hij hier zegt goed tot zich laat doordringen, kan niet anders dan toegeven dat ze uitermate direct en concreet zijn en aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Ze laten weten dat bidden absoluut zin heeft.

Maar... is u opgevallen dat Jezus, als het gaat om bidden (een bidden dat tegelijk een zoeken en kloppen inhoudt), een gebiedende wijs gebruikt? De vertalers laten dat duidelijk uitkomen door niet te spreken over bid, zoek en klop, maar over bidt, zoekt en klopt. Wat hierbij helaas in de vertaling van de Griekse grondtekst niet naar voren komt, is dat er een tijdsvorm wordt gebruikt die een 'aanhouden' aangeeft. Je kunt ook zeggen dat Jezus hier in zijn spreken over bidden nadrukkelijk laat weten dat je niet moet aflaten. Dit doet denken aan zijn gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in Lucas 18:1 en volgend (zie vorige week). Lucas schrijft daarbij vooraf in het allereerste vers het volgende: *Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen*. Ook in die gelijkenis gaat het dus om een volhouden in het gebed.

Kennen we het bidden op die manier? Eigenlijk komt een zodanig bidden erop neer dat je in een bepaalde zaak waarvoor je God zoekt niet eerder 'amen' zegt, dan dat je innerlijk de zekerheid hebt gekregen dat God het gebed heeft gehoord en dus verhooring kan geven - dat Hij geeft, doet vinden, open doet. Onwillekeurig doet dit denken aan bijvoorbeeld de geschiedenis van Jacob en dan in het bijzonder zijn worsteling met God bij de Jabok waar Jacob zegt: *ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent* (Gen. 32:26). Nu raken we evenwel een zaak waarbij we de Bijbelse kaders niet uit het oog moeten en mogen verliezen. Er zijn namelijk helaas heel veel christenen die met woorden als deze een volkomen verkeerde kant opgaan, een kant die Jezus hier allerm minst op het oog heeft. De idee dat God op basis van woorden als deze ons *dus altijd* onze zin zou moeten geven, is absurd en staat haaks op wat Hij hier bedoelt aan te geven! Een stroming die dit idee koestert, is bijvoorbeeld die van 'het welvaartsevangelie' en die welke graag spreekt over 'rhema' woorden.

Naast dat een bidden als waartoe hier door Jezus wordt opgeroepen een open relatie met God veronderstelt, laat Hij weten dat Hij geeft, laat vinden en opendoet, maar... dat daarmee allerm minst gezegd is, dat we exact *dat* zullen ontvangen of vinden wat wij vragen of zoeken. Als Hij opendoet, is Hij aan zet! Hij zal aan verhooring gestalte geven op *zijn* manier. Denk even aan de aangehaalde geschiedenis van Jacob bij de Jabok. God zegende Hem in antwoord op zijn vasthouden, maar hebben we het leven van Jacob na die worsteling wel eens bekeken? Vanaf toen gaat hij mank door het leven, zijn dochter wordt verkracht, zijn zonen handelen zo dwaas dat Jacob er slecht op komt te staan, zijn liefste vrouw sterft, zijn lievelingszoon Jozef komt door toedoen van diens broers in Egypte en in relatie daarmee moet hij Benjamin loslaten. Maar desalniettemin, God heeft het beste met zijn kind voor. Hij geeft geen steen, geen slang, maar alleen goede gaven (vers 11). Durf ik het gebed aan? Aanhoudend bidden, zoeken en kloppen?

### Gebed

Wat een enorm voorrecht dat we zeker mogen weten en zijn dat U een God bent die op ons leven tot in elke vezel betrokken bent. Meer, U verlangt er naar ons leven te leiden en te sturen en dat vanuit genade naar de vervulling van Uw plan met en voor ons leven. Er is van onze kant maar een ding nodig, ons in gebed van U afhankelijk te stellen en aan U toe te vertrouwen. Doe ons beseffen dat wat U geeft en doet op ons gebed altijd goed zal zijn en bij het goede - de Goede - zal doen uitkomen. Geest van God spoor ons in Jezus Naam aan aanhoudend te bidden, te zoeken en te kloppen. Amen.