

Bijbels perspectief

Woord van de week



Jeremia 6:16

Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

In het begin van zijn evangelie geeft Lucas aan tot het besluit te zijn gekomen, in navolging van de vele pogingen voor hem, om hetgeen 'ooggetuigen' en 'dienaren van het woord' hebben overgeleverd te boek te stellen (Luc. 1:1-4). De NBG vertaling van 1951 geeft weer dat het daarbij gaat 'over zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen'. De Statenvertaling blijft dichter bij de grondtekst als ze ten aanzien van die 'zaken' zegt: 'die onder ons volkomen zekerheid hebben'. Dit betekent dat die 'zaken' inhoudelijk, zoals Lucas vervolgens na een nauwkeurig onderzoek van zijn kant vaststelt, volkomen betrouwbaar zijn. De Engels King James heeft het dan ook over 'zaken' (things) die toentertijd absoluut werden geloofd - 'which are most surely believed among us'.

Plaats dit alles tegen de achtergrond dat Gods Woord er over spreekt dat de Bijbelschrijvers geïnspireerd waren door de Heilige Geest (2 Tim. 3:16). Kunt u zich dan voorstellen dat er steeds meer christenen zijn die achter de betrouwbaarheid van het Woord vraagtekens zetten en menen zelf uit te kunnen en mogen maken wat als waar moet worden aangenomen en wat niet en een insteek als verwoord door Lucas achterhaald vinden door bijvoorbeeld de wetenschap en een groeiend inzicht? Onder deze christenen bevinden zich talloze geestelijke leidlieden die zich met nota bene dezelfde titel als bruikbaar in de tijd van Lucas laten aanspreken: dienaren van het woord.

Is het een wonder dat er geestelijk dan de dood in de pot wordt gevonden in steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen? Om de zaak toch aantrekkelijk te maken en te houden, wordt er van alles bedacht en gestreefd naar vernieuwing op diverse terreinen. Heel wat gelovigen laten zich verleiden door de hang naar een dergelijke vernieuwing. Tot in de pinkster- en charismatisch groepen komen we een dergelijke geest tegen. Men spreekt van 'nieuwe dingen', 'frisse openbaring' en menige zaak wordt dan voorzien van het stempel 'made by the Holy Spirit' - 'van de Heilige Geest'. Ook doet zich al vaker het bizarre verschijnsel voor dat veel evangelische christen menen zich zoveel mogelijk te moeten richten op oude joodse religieuze gebruiken en rituelen, bijna overhellend naar het Judaïsme. Kortom, de oude bronnen zijn verstopt, de oude paden lijken verlaten. Menig gelovige ziel is rusteloos!

Het tekstwoord van deze week roept op eigen wijze op tot wat van Isaak verteld wordt in Genesis 26:18. Dat vers vertelt namelijk dat hij de oude bronnen, gegraven door zijn vader Abraham en dichtgestopt door de Filistijnen, weer opgroef en zó helder water vond - dorstlessend. Zo laat het tekstwoord van deze week zien dat we soms, willen we werkelijk geestelijk vooruitkomen, om moeten keren en de oude wegen, de oude paden, terug moeten vinden. Die leidden vroeger tot zegen, rust voor de ziel, en doen dat nog steeds. Zij vertegenwoordigen 'zaken' die het predikaat 'volkomen zekerheid' met recht dragen. Hoor niet (langer) bij hen die de oude paden niet willen gaan... maar kiezen voor - letterlijk - doodlopende wegen.

Gebed

Bewaar ons Drie-enig God, Vader, Zoon en Geest, om te kiezen voor doodlopende wegen. Laat ons tegen de steeds sterker wordende stroom in Uw Woord onverkort vasthouden ook al betekent dit dat we met het oog op de tijdsgeest uit de pas lopen. Geef ons de moed om op elk terrein van het leven - en zeker op ethisch terrein - te gaan voor Uw Woord en geboden. We vragen dat om Jezus wil en uit genade, amen.