

Bijbels perspectief

Woord van de week



1 Corinthiërs 15:49.

***En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben,
zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.***

Wie dit tekstwoord werkelijk goed tot zich laat doordringen, kan niet anders dan instemmen met de woorden van Paulus in 1 Corinthiërs 2:9 waar hij belijdt en daarmee uit het Oude Testament Jesaja (64:4) naspreekt: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

En dan bedenkend met welke zekerheid deze belofte is uitgesproken. Elke zweem van 'mocht het eens staan te gebeuren' ontbreekt: *wij zullen*. Het staat absoluut vast. Echter, om te voorkomen dat met het hier gestelde de indruk gewekt zou worden al zou 'alverzoening', of 'herstel van alle dingen', of welke omschrijving men aan een dergelijke dwaling ook zou willen geven, wordt bedoeld, er gaat aan de zekerheid van het '*wij zullen*' wel degelijk iets vooraf. De zekerheid is allerminst vrijblijvend en dus vanzelfsprekend voor ieder. Je zult allereerst gebogen moeten hebben bij het kruis van Golgotha. Je zult opnieuw geboren moeten zijn.

Laat een ieder die de zoeven genoemde dwaalleer - onder welke schoon-klinkende en geloofwaardig ogende bewoordingen ook - verkondigt en/of gelooft als eerste die woorden van Jezus nog eens overwegen: *TENZIJ iemand wederom geboren wordt* (Joh. 3:3). Laat diegene daarbij bedenken onder welke noemer Jezus deze woorden plaatste, onder: *Voorwaar, voorwaar*. Dit twee keer 'voorwaar' wil zeggen: *geef er acht op - 't is menens!* Vervolgens laten zijn woorden niets aan duidelijkheid in dezen over: iemand die niet is of wordt wedergeboren, mist niet alleen de behoudenis (die in niemand anders is dan Jezus Christus - Hand. 4:12), maar diegene zal zelfs het Koninkrijk Gods niet te zien krijgen. *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien*. Kan het duidelijker? Daarnaast zal zo iemand ook niet in bezit komen van wat de Bijbel omschrijft als 'het onderpand' van deze belofte, de Heilige Geest. Immers: De wereld kent haar niet en ziet haar niet (Joh. 14:17).

Maar, wie wel wedergeboren is en het onderpand heeft ontvangen, mag er op rekenen, kan er vast en zeker op aan wat er door Paulus in het tekstwoord van deze week is gezegd: die zal straks Hem gelijk wezen - gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen! Ook Johannes laat dit geweldige nieuws horen: *Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is* (1 Joh. 3:2). Wat een vooruitzicht! Wie kan bevatten wat God voor ons heeft bereid? Maar beseffen we, nogmaals, dat wat we straks zullen zijn, bepaald wordt door wie/wat ik hier en nu ben. Ben en blijf ik in Hem? Hoor dan: *Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons* (Rom. 8:29). Kent Hij u, jou? Kent u, jij Hem?

Gebed

Hemelse Vader wat een geweldige zekerheid biedt U ons in het tekstwoord van deze week. Maar doe ons beseffen dat er toch, zoals we zagen, wel degelijk iets aan die zekerheid vooraf gaat.

De door U gegeven zekerheid is allerminst vrijblijvend en dus vanzelfsprekend voor ieder. We zullen allereerst gebogen moeten hebben bij het kruis van Golgotha, opnieuw geboren moeten zijn. En dan is het een kwestie van, zoals Petrus zegt, de behoudenis bewerken en dat zelfs met vreze en beven. Het gaat dan ook nogal om iets: het beeld van de hemelse dragen, Hem gelijk worden! En hoe hebben we daar Uw Heilige Geest voor en bij nodig. We strekken ons daarom daarvoor uit naar U, buigend bij het kruis, ons volkomen overgevend om meegekruid te zijn en zo U de volle ruimte te geven het beeld van Uw Zoon in ons uit te werken. We vragen dat uit genade om Zijns Naams wil, amen.