

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### 2 Corintiërs 5:5.

**God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.**

Met het voor deze week centraal stellen van dit tekstwoord raken we misschien wel één van de meest belangrijke bedoelingen van de door Jezus gegeven belofte van de heilige Geest. Wellicht moet zelfs gesteld worden dat dit tekstwoord een vergeten, dan wel in elk geval een uitermate onderschatte bedoeling raakt die Jezus Christus op het oog had toen Hij de heilige Geest beloofde aan een ieder die daarom bidt.

Is het niet zo, dat wanneer gesproken wordt over het ontvangen van de heilige Geest, de doop in de heilige Geest - of welke omschrijving nog meer wordt gebruikt, meestal eenzijdig het accent gelegd wordt op de daaraan en daarmee gepaard gaande gaven van Gods Geest? In 99,9% van de geloofs-gemeenschappen waar oog is voor het wonder van Pinksteren staan (veelal overdreven enkel en alleen) gaven, wonderen en tekenen centraal. En natuurlijk wordt dit alles beloofd in het Woord van God en dat nog altijd als ook geldend voor deze tijd. Ja, hoe dichter we komen bij het einde der tijden, de wederkomst, hoe afhankelijker Gods kinderen hiervan zullen blijken te gaan worden. Dat is een onderwerp dat afzonderlijk aandacht vraagt, terwijl in deze tijd de vraag uitermate actueel is: hoe komt het dat de kracht van Gods Geest in die zin nog maar zo weinig reëel is en dat juist in voornoemde geloofsgemeenschappen, waar zo (tot veelal in het extreme) de aandacht gericht is op gaven, wonderen en tekenen. Want alle bijzondere geloofsverhalen en getuigenissen in dezen ten spijt, het 'resultaat' is uiterst teleurstellend, zodanig, dat de vraag bijna gerechtvaardigd is of God vandaag nog wel Dezelfde is. Ook daarmee raken we een zaak die op zich aandacht vraagt, maar waarop nu niet nader zal worden ingegaan, want het inhoudelijke van de gekozen tekst vraagt aandacht.

Hebben we enig idee wat Paulus met de woorden van dit tekstvers bedoelt? Met het gegeven dat Gods Geest gegeven is als 'onderpand' van, wat hij elders wel aanvult met, 'onze erfenis'? Of zijn ook wij wat de Geest aangaat alleen gefocust op het hier en nu en daarbij in het bijzonder - egoïstisch - op ons zelf?

Paulus geeft in de woorden 'God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft' nog een heel belangrijk punt aan, namelijk dat het ontvangen van de Geest als onderpand de reden van ons geschapen zijn, dat wil zeggen van 'ons zijn', raakt. Wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. Daarmee raak je Gods oorspronkelijke doel met de mens in relatie tot zijn Zoon: bestemd als bruid voor de Bruidegom, bestemd voor de troon. En dáárvan is de Geest het onderpand! En dat is vele malen meer dan alle gaven, wonderen en tekenen samen! Dat is Gods liefde bij uitstek! Zegt Gods Woord niet dat alles zal voorbijgaan behalve de liefde (1 Cor. 13)? Ons leven hier en nu is dan ook *dé leerschool* voor straks. Wat ik hier en nu ben en leef, is bepalend voor wie/wat ik straks zal zijn: Hem gelijk, delen in zijn troon, meeregeren. En dat raakt het zojuist aangetipte onderwerp van 'de wederkomst'. Wat in het licht van wat Paulus aan het tekstwoord vooraf zei - als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden (vers 3) - onherroepelijk nodig is, is de volheid van Gods Geest. Daarom, heb ik dit onderpand?

#### Gebed

Hoe schrijnend moet het zijn voor U Drie-enige God dat het overgrote deel van uw gemeente, misschien wel het grootste percentage, totaal geen oog heeft voor wat U voor haar hebt bedoeld in Jezus Christus met de volheid van de Geest als onderpand van haar erfenis. Hoe regeren emoties en gevoel, ervaren, ten diepste het IK. We belijden, Uw bruid is allesbehalve gereed. Maak haar wakker Heer en spreek haar aan in en door de kracht van Uw Geest. Geest van God overtuig haar en in haar een ieder persoonlijk. Dat we niet rusten voor U ons oprecht verlangend maakt naar waar het U omgaat – God zien. We vragen dat uit genade om Jezus wil, amen.