

Bijbels perspectief

Woord van de week



Galaten 5:17.

Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander.

Dit woord van Paulus is een waarschuwing voor de christen om rekening mee te houden en dus zeker iets om bij stil te staan. Tegelijkertijd verduidelijkt het de woorden van Jezus in Johannes 14:17. In die woorden geeft Jezus aan, sprekend over het geven door de Vader van de heilige Geest na een gebed in Jezus naam, dat de wereld de heilige Geest niet kan ontvangen. Jezus verduidelijkt dit vervolgens met te stellen: want zij ziet Hem niet en kent Hem niet.

Het geheim van het zien en kennen van de heilige Geest ligt namelijk onherroepelijk opgesloten in de bereidheid tot acceptatie van het wonder van Golgotha. Laat nu juist dat, het kruis, voor de wereld een aanstoot (Gal. 5:11) en een dwaasheid zijn. We behoeven wat dit laatste betreft slechts de woorden van 1 Corintiërs 1:18-31 te lezen. Vers 18 zegt: *Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.* De kracht van God, dunamis, manifesteert zich in en door de heilige Geest (Hand. 1:8). Wie echter niet vertrouwd is met de inhoud en betekenis van Pasen in en voor zijn leven, ziet niet alleen niet de heilige Geest, maar kent de heilige Geest ook niet.

Goede Vrijdag, het kruis, bepaalt ons bij sterven. De boodschap van Pasen laat weten dat het opstandingsleven, dat gekenmerkt wordt door de kracht en inwoning van de heilige Geest, pas gekend en gesmaakt kan worden door diegene, die het offer van Jezus Christus als voor zich accepteert - zich eigen maakt. Dat is, zichzelf met Jezus meegekruisigd weet. In dit sterven aan jezelf gaat het om het verliezen van jezelf, je IK. Niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij (Gal 2:20). Volgens Romeinen 6 is sterven aan jezelf een procesmatige zaak. Heel het leven staat daarom in het teken van het kruis. De weg naar het Koninkrijk is door het kruis gemarkeerd.

'IK' is het vlees, is zelfhandhaving én... zelfrealisatie, en dat staat lijnrecht tegenover de Geest. Het begeren van het vlees houdt in, doen wat IK wil en betekent ten diepste: 'ik ben een god in het diepst van mijn gedachten' en zo... vijand van God en diens Geest. Het is een triest gegeven dat niet alleen de wereld weigert zichzelf, het IK, prijs te geven, maar dat ook menigeen die zich christen noemt daar moeite mee heeft, ja, dit botweg weigert. Elke filosofie of ideologie die oproept tot zelfrealisatie in welke vorm ook, is een openlijke oproep tot vijandschap met God en diens heilige Geest. Degene die zich christen noemt en deze ideologie huldigt ziet en kent niet, evenmin als de wereld, de Geest van God. Hij/zij leeft in vijandschap met de Geest en dat leven kan gekenmerkt worden als 'vleselijk'.

Het vuur dat neerdaalt op het vlees is koudvuur en heeft geen enkele verwantschap met het vuur van Gods Geest. Het is niets meer dan een ten dode gedoemde imitatie. Is er wat dat aagaat niet al veel te veel imitatie van de Geest? De grote vraag om Pinksteren in je leven te kunnen en mogen ervaren is, ben ik bereid om te sterven aan mezelf. Alleen waar gestorven wordt, openbaart zich nieuw leven - Opstandingsleven, de kracht van Gods Geest.

Gebod

Duidelijker Vader kan het niet, vlees en Geest verdragen elkaar niet! Om het onderpand van onze erfenis te kunnen ontvangen, de volheid van de Geest, is een sterven aan jezelf nodig en dat per dag. Een bereid zijn telkens te leven vanuit het principe: niet Ik, maar Christus. Doe ons beseffen Drie-enig God dat de weg naar boven, de weg naar het kunnen beërven van het Koninkrijk, gemarkeerd is door het kruis. Alleen zo zullen we de door U Here Jezus beloofde kracht van de Geest in en door ons leven ervaren. Amen.