

Bijbels perspectief

Woord van de week



Psalm 47:2,3.

***Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep.
Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse aarde.***

A.s. donderdag 21 mei is het weer Hemelvaartsdag, een feestdag die het ondergeschoven kind onder de christelijke feestdagen genoemd kan worden. Immers, in hoeverre staan we als christen werkelijk nog stil bij de betekenis van deze dag. En dat, terwijl de schrift nadrukkelijk het belang voor ons van deze feestdag laat weten in onder meer Jezus' eigen woorden: het is beter voor u, dat Ik heenga (Joh. 16:7). Daarover de volgende weken meer. Maar voor nu moet allereerst niet vergeten worden wat deze dag voor Gods Zoon Zélf betekende. Het is de dag dat Jezus 'heenging', dat wil zeggen: terugkeerde naar Zijn Vader en naar de hemel. Maar het betekende voor Hem meer. Hij nam namelijk zijn plaats in bij de Vader op de troon. Een gegeven dat al in het Oude Testament profetisch werd bezongen in Psalm 47, een Psalm die dan ook met recht de 'Hemelvaarts-psalm' genoemd wordt.

Hemelvaartsdag - juist deze dag onderstreept de naam Christus, Messias, ofwel Koning. Het is een dag die, in het kader van Gods - van voor de grondlegging der wereld - voorgenomen plan met de mens in relatie tot zijn Zoon, het logisch gevolg van en het logisch vervolg op Goede Vrijdag en Pasen is te noemen. Deze dag onderstreept bij uitstek Goede Vrijdag en Pasen *koninklijk*, dan wordt namelijk de belijdenis van Petrus werkelijkheid: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God (Matt. 16:16). Deze belijdenis kon pas waar heten en genoemd worden door de gang van Jezus op Goede Vrijdag en Pasen. Is Hij Koning voor u, jou en mij? Wordt dat in en door ons christenleven zichtbaar? Heeft Hij werkelijk het eerste en het laatste woord in mijn bestaan? Is Hij de Koning van en in mijn leven? Regeert Hij mij door zijn Woord en Geest? Vergeet hier niet de woorden van Johannes waarin hij duidelijk maakt dat wie loochent dat Jezus de Christus is, een *leugenaar* is (1 Joh. 2:21). Het loochenen beperkt zich niet tot het woord, je spreken, maar raakt ook uitdrukkelijk de daad, je leven van alle dag.

De Hemelvaart van Jezus zette de apotheose van de heilsboodschap in. Let wel, het is niet het slotakkoord op zich, al wordt de betekenis van het begrip apotheose op deze dag wel in het bijzonder waar: verheerlijking, vergoding. Jezus *werd* verheerlijkt en *toonde* zich God zelf. Uiteindelijk echter, zal deze heengang leiden tot zijn wederkomst, het (bijna) feitelijke slotakkoord - precies zoals de engelen na de Hemelvaart aankondigden: Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen (Hand. 1:11). Laten we goed beseffen dat heel ons zijn en bestaan door het vuur zal gaan op dat moment. Dan zal blijken hoe ik op het fundament heb gebouwd - Hij is *geducht*, de Allerhoogste. Besef dat Hij niet alleen Jezus, Verlosser, is maar ook nadrukkelijk de Christus, Koning - een groot Koning! Glorie aan die Koning! Een gezegende en bezinningsvolle Hemelvaartsdagviering.

Gebed

Hoe gefrustreerd kun je zijn, zeker in deze crisistijd, als het gaat om het zogenaamde wettig gezag. Hoe dankbaar mogen wij dan zijn dat wij een Koning hebben die boven alles staat en alles vast in handen heeft. De enige waarachtige Koning der Koningen, U die staat voor recht en gerechtigheid en juist nu van ons vraagt daar ook voor te kiezen.

Wij vragen U uit de grond van ons hart met spoed terug te komen en Uw Koningschap te vestigen, terwijl wij in oprechtheid belijden: U, Zoon van de levende God, bent onze Here, Jezus, Christus – God, Verlosser en Koning. Amen.