

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### *Spreuken 20:9*

#### ***Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde?***

Als je spreekt over redding en behoud, stoot je maar wat vaak op weerstand. Immers, het spreken daarover suggereert zondermeer het tegendeel van de twee gebruikte begrippen, en dat tegendeel is samen te vatten in: 'verloren gaan'. En 'wie kan daarover oordelen', 'wie maakt dat uit'? Maar al te snel worden argumenten aangevoerd die er meestentijds op neerkomen dat iemand - hij of zij (typisch dat er dan altijd over *een ander* wordt gesproken en men zichzelf buiten schot laat) - 'toch heus een goed mens is/was', dus...

Soms wordt daaraan toegevoegd: 'als die er niet komt, wie dan wel'.

In het licht hiervan moet je zeggen dat het toch een vervelend gegeven is dat de Bijbel zo nadrukkelijk aangeeft dat - helaas - geen enkel mens goed is. Dat betekent ook die 'hij' of 'zij' niet en wat meer is, ook 'ik' niet! Niemand! We hoeven daarvoor maar Romeinen 3 te lezen en dan in het bijzonder de perikoop waar boven de vertalers (van de NBGvertaling) hebben geschreven: 'Alle mensen zondaars'. Daarmee wordt een dikke streep gehaald door het in welke mate ook 'goed zijn' van wie dan ook! Paulus gebruikt zelfs begrippen als 'rechtvaardig' en 'verstandig' onder de noemer van negatie: *niemand* is rechtvaardig of verstandig te noemen. Wat heet, hij gaat zo ver dat hij in algemene zin - dus elk mens betreffend - het heeft over de keel van de mens als 'open graf' en over 'de tong die bedrog pleegt', 'addeggif dat onder hun lippen is', een mond vol 'vloek' en 'bitterheid'. En alsof dat nog niet genoeg is kwalificeert hij de menselijke gang in en door het leven als 'snel om bloed te vergieten' en enkel uit op 'verwoesting' en 'ellende'. Daar sta je dan: hij of zij en ik! De mens.

Op de vraag die de spreukendichter stelt in het gekozen tekstvers voor deze week kan dan ook niemand positief antwoorden. En is het niet juist dát probleem, het probleem van zonde en zondaar zijn, dat er volgens het Woord van God toe leidt dat *elk* mens op weg is Gods heerlijkheid te missen: Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:23). Het is dus niet een kwestie van 'als die er niet komt, wie dan wel' maar van 'niemand komt er uitgaande van wat en wie de mens is'. Een zaak waarover we ons, in een tijd waar het zondebesef zo goed als zoek lijkt te zijn en gesuggereerd wordt dat we dus maar moeten spreken over schaamte, toch juist in deze lijdenstijd beter kunnen gaan herbezinnen!

Zie ik mezelf zoals ik ben in het licht van het kruis? In het aangezicht van de Vader? In de confrontatie met Jezus? Ben ik (nog) bekend met de geweldige boodschap die Paulus na al de verschrikkelijke aanhalingen van zojuist ook doorgeeft? De boodschap die 'evangelie' heet, en inhoudt dat we om niet worden gerechtvaardigd 'uit zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus' (Rom. 3:25)? Dat mag het antwoord zijn op de hard aandoende en kille constatering van zonde en zondaar zijn. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed (Rom. 3:24). Kortom, er is redding en behoud voor een ieder die gelooft!

#### **Gebed**

Als we eerlijk zijn dan weten we drommels goed dat Paulus gelijk heeft wanneer hij onder de leiding van Uw Geest aangeeft, dat er geen enkel mens rechtvaardig is en we allemaal zondaars zijn. Wat een genade dat U Vader in Uw Zoon de weg terug voor elk mens die waarachtig belijdt een zondaar te zijn, hebt geopend. Laten we ons zelf niet voor de gek houden, maar beseffen dat het een kwestie is van behouden worden of verloren gaan. Werkelijk beantwoorden aan het doel van ons geschapen zijn of eigen wegen blijven kiezen die uitlopen in de dood. Overtuig ons Heilige Geest om Jezus wil van zonde, gerechtigheid en oordeel, amen.