

Bijbels perspectief

Woord van de week



Psalm 50:23

***Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg,
dat Ik hem Gods heil doe zien.***

Kun je mooier het oude jaar uitgaan en het nieuwe jaar in dan met lofprijs en aanbidding? Je hoeft alleen maar de toon aan te houden van het pas gevierde Kerstfeest: aanbidden en eren! Komt laten wij aanbidden, ere zij God in de hoge! Het zó de drempel overgaan sluit aan bij de inhoud van het gekozen tekstwoord voor deze week. Laat daarom dit tekstwoord eens goed tot je doordringen.

Lof offeren, is het eren van God.

En wat een geweldige belofte wordt er tegelijk aan dat eren van God gekoppeld. De psalmist geeft aan dat wie lof offert aan God, Hem niet alleen eert, maar maakt dat daarmee ook nog eens de weg gebaand wordt voor niets minder dan... *Gods heil.*

Is dat nu niet precies wat elk mens nodig heeft en ten diepste verlangt? Helemaal als zich weer een nieuw jaar aandient als een onbeschreven blad – dat wil zeggen: er niets zeker is? En hoe schrijnend waar is dat juist nu, nu alles zo donker en dreigend is op elk vlak van het menselijk bestaan. Wat gaat het worden met de wereld en... in jouw persoonlijk leven? Welke dreiging gaat je raken? Ontslag, werkeloosheid, economische tegenwind, sociale onzekerheid, faillissement en dan hebben we het nog niet eens over al die andere narigheid zoals bijvoorbeeld een zakken voor je examen tot en met een te stellen diagnose van een ernstige ziekte, of een onverwacht sterven... je wilt liever niet aan dat soort dingen denken, alles wat je op een ogenblik als dit wilt horen en het liefste zien en meemaken, is wat er opgesloten ligt in dat ene woordje: ‘heil’. En hoe vertrouwenwekkend, vast en zeker klinkt dat als het ook nog eens verbonden wordt aan God. Gods heil.

Is dat niet wat we, zeker als christenen, elkaar onderling juist bij het begin van het nieuwe jaar toewensen - veel heil en zegen? Dat is toch heel wat meer dan ‘de beste wensen voor het nieuwe jaar’ - die woorden mogen goed en eerlijk bedoeld zijn, maar ze zijn qua inhoud toch uiterst vrijblijvend en... toch ook nog steeds geladen met onzekerheid. Je moet het maar afwachten of het jaar ‘het beste’ zal brengen. Heil en zegen - waarbij heil in feite zegen inhoudt - evenwel omschrijven beiden precies wat we nodig hebben en dat helemaal als het heil gekoppeld is aan God, het komt van Hem! Kijk even terug naar het gevierde Kerstfeest en ontdoe dat dan van alle romantiek. Kijk naar wat er in dat gevierde feest door God is aangeboden: Zijn Zoon! Alzo lief heeft God de wereld gehad... In Hem is alles wat we nodig hebben te vinden. Hij zegt: maak je geen zorgen voor de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoek eerst het Koninkrijk van God, ofwel, zoek Hem. Dan hoor je een psalmist als David zeggen tegen alle onzekerheid in: *met mijn God spring ik over een muur!* En, *Hij is aan mijn rechterhand.* Dat is wat het tekstwoord bedoelt met Gods heil. Hij is er en wil er zijn in *elke* omstandigheid, Immanuel. Als Hij dit zegt, is het zo! Veel heil en zegen! Meer is niet nodig, maar met minder kunnen we niet toe, dus... eer Hem en beleef het!

Gebed

Hemelse Vader het overgaan van het oude naar nieuwe jaar maakt onwillekeurig bij de mens allerlei gevoelens los en dat van diverse aard. U bent bekend met ons bestaan en wat daarin speelt. Wat een geweldige zekerheid mag het dan zijn te weten, dat U onze Vader bent en dat we geborgen zijn in Uw liefde geopenbaard in Uw Zoon. Dat U Drie-enig God ons verzekert dat er niets in ons leven gebeurt buiten U om en dat we, wat er ook op ons af komt, hoe dreigend zelfs vanuit menselijk perspectief, U alles onder controle hebt niet alleen over de grens van Oud naar Nieuw, maar juist ook als het gaat om dat onbeschreven blad van het Nieuwe jaar. Wees in Jezus om Zijns Naams wil voor ons Immanuel – God met ons. Amen.